



Zomerprogramma 2018

**Activiteitenprogramma van
De Goede Herder en de Pelgrimskerk**



Do/ 12-07; 09-08; 13-09

Het Woord Spreekt

Samen Bijbellezen en ons buigen over de teksten betekent inspiratie voor een gelovig leven. Eenmaal in de maand – doorgaans op de tweede donderdagavond van de maand – komen wij onder leiding van pastor Kint bijeen. Iedereen is op deze avonden van harte welkom. Er zijn meerdere leenbijbels aanwezig. De lezingen van de eerstkomende zondag worden dan besproken van 16.00 tot 17.45 uur in de Pastoreskamer van De Goede Herder.



Morgengebed

Elke woensdag om 9.00 uur in De Goede Herder. We bidden de dagelijkse gebeden zoals in de kloosters (getijdenboek). Daarna is er gelegenheid elkaar in de Pastoreskamer te ontmoeten.



Di/ 10-07; 07-08; 11-09

Vieringen door de week

Een keer in de vier weken is er op dinsdag om 10.00 uur een Woord-, Gebed- en Communieviering. Na de viering is er een geloofsgesprek onder leiding van pastor Ph. Kint. De bijeenkomsten zijn op 10 juli, 7 augustus en op 11 september.



Elke vrijdag Kannen & Kruiken

Elke vrijdag komen we gezellig samen in de Pelgrimskerk voor een praatje, een hapje en een drankje. Van 16.30 tot 18.00 uur.



Eerste vrijdag van de maand Kostje geKocht

Iedere eerste vrijdag van de maand om 18.00 uur een gezamenlijke maaltijd in de Pelgrimskerk. Kosten € 7,00. Uiterlijk woensdag ervoor opgeven bij Wil, Irene of Janny. In juni en september eten we elders, zie programma.



Ma/ 18-06

Film: Seven Pounds

Om zijn verleden dat hem kwelt achter zich te laten besluit Ben Thomas (Will Smith) zeven onbekende mensen een helpende hand toe te steken en zo hun levens drastisch te veranderen. Eén van hen is Emily Posa (Rosario Dawson), een aantrekkelijke, levenslustige vrouw die kampt met een hartkwaal en een belastingschuld. Terwijl Ben haar helpt met grote en kleine klusjes, ontdooit zijn eigen kille hart. Maar hun ontluikende liefde maakt geen onderdeel uit van zijn grote plan. Deze dramafilm is geregisseerd door Gabriele Muccino en dateert van 2008. Iedereen is van harte welkom. Tijd: 19.30 uur in De Goede Herder.



Di/ 19-06; 24-07; 07-08 en 21-08

Bijbelkring ds. De Vries, Bevrijd en toch nog niet gelukkig

De ballingschapsprofeten wekten grote verwachtingen met hun profetieën over het heil dat zou volgen op Juda's bevrijding uit Babylon. De bevrijding is er gekomen., maar de verlossing die daarmee gepaard zou gaan, bleek minder ingrijpend dan was voorgezegd.

In de zomerkring van dit jaar houden we ons bezig met de relatief onbekende bijbelse literatuur uit de periode direct volgend op de ballingschap, een periode van wederopbouw, maar tegelijk van moeite en teleurstelling.

In vijf bijeenkomsten maken we kort kennis met de boeken Ezra, Nehemia, Haggai en Zacharia, en overwegen we hun betekenis voor ons leven vandaag de dag.

Tijd: 14.00 uur tot ± 15.30 uur in de Pelgrimkerk.



Vr/ 22-06

Bezoek Grote Kerk Alkmaar

Bij de start van ons zomerprogramma bezoeken wij de Grote of Sint Laurenskerk van Alkmaar.

Hier wordt tot begin oktober het befaamde altaarstuk van Maarten van Heemskerck geëxposeerd (na 450 jaar weer terug op de oorspronkelijke plek). In de meest monumentale kerk van Noord Holland benoorden het Noordzeekanaal is nog veel meer te zien. Zie www.GroteKerk-Alkmaar.nl. We verzamelen om 9.30 uur bij de infobalie op Station Zuid.



We reizen met metro 50 naar Sloterdijk, daar nemen we de trein naar Alkmaar, ongeveer een half uur. We proberen om 11.00 uur bij de Grote Kerk te zijn. Toegang is gratis. In de middag kunt u zich verpozen in historisch en winkelrijk Alkmaar. Terugreis is op eigen initiatief. Opgeven vóór woensdag 20 juni bij Wil of Irene of bij pastor Phil Kint: 6420843 of 0613624227.

Het Pauperparadijs

In de maand juli zijn in Carré voorstellingen van theaterspektakel
Het Pauperparadijs.

Het Pauperparadijs vertelt een van de meest dramatische, verborgen geschiedenissen van Nederland. In de 19e eeuw was de armoede in Amsterdam en andere steden enorm. Tienduizenden weeskinderen en paupers werden op een schip gezet naar Drenthe om daar een heropvoeding te krijgen. Maar wat begon als een idealistisch experiment om de armoede uit te roeien, liep in de praktijk uit op een drama. In Het Pauperparadijs volgen we de Amsterdamse weesjongen Teunis, die plotseling gedeporteerd wordt naar Veenhuizen. Hij zoekt een uitweg terug naar huis, maar raakt verliefd op bewakersdochter Cato. Hun verboden liefde en de ongelijke strijd tegen het gezag maken hun het leven onmogelijk. Uiteindelijk proberen ze te vluchten naar Amsterdam.

Kaartjes zijn prijzig (€ 40,-). Half juni moet er al gereserveerd worden dus reageer snel als je dit wil meemaken. Opgeven bij Wil of Irene.



Di/ 03-07

Zingen van de schepping

'Zie de takken aan de bomen / waar het jonge groen ontluikt / tot een stralend nieuwe zomer / waar de vredesbloesem ruikt.' (lied 462:3)

In veel liederen in ons liedboek komen beelden voor die aan de natuur ontleend zijn. Met die beelden willen dichters iets verduidelijken. Op de vraag 'Zal er ooit vrede zijn?' verwijst de dichter in bovenstaande liedregels naar een boom die overladen is met bloesem. Wat zegt hij daarmee? En hoe komt hij aan die beeldspraak? Soms haalt een dichter die uit de Bijbel, soms zegt het iets over de omgeving waarin een lied is ontstaan. We gaan niet letterlijk naar buiten, maar we zingen wel over seizoenen, natuurverschijnselen, bloemen en vogels. We zingen bekende en onbekende psalmen en liederen over de schepping. Nelly Versteeg legt achtergronden van de liederen uit en begeleidt het samen zingen. Tijd: 14.30 uur in de Pelgrimskerk.



Vr/ 06-07 en 07-09

Kom mee naar buiten allemaal

We gaan op vrijdag 6 juli en 7 september eten in het Amstelpark of het Amsterdamse Bos. We vertrekken om 17.30 uur vanaf de Pelgrimskerk (met of zonder auto of met Stadsmobiel). Kosten € 10,00 voor een pannenkoek en een drankje. S.v.p. uiterlijk woensdag ervoor opgeven i.v.m. reserveren bij Wil of Irene.



Wo/ 18-07

Joden en het Huis van Oranje

Wij bezoeken de speciale tentoonstelling van 400 bewogen jaren met het huis van Oranje in het Joods Historisch Museum. Bij mooi weer kunnen we na afloop in de nabij gelegen Hortustuin een hapje eten.

Vertrek: 10.00 uur met metro 51, vanaf Station Zuid, uitstappen Waterlooplein. Museumkaart en ov-pasje mee. Opgeven bij Wil of Irene.



Do/ 26-07

Heilige plaatsen in Israël

In Israël en de Palestijnse gebieden is van alles te zien. Reizen naar Israël geven speciale aandacht aan heilige plaatsen, waar volgens de joodse of christelijke traditie een belangrijke Bijbelse gebeurtenis plaatsvond. Wat betekent een bezoek aan deze heilige plaatsen? Verdiept het geloof, illustreert het bijbelverhalen, welke vragen roept het op? Nelly Versteeg toont eigen beelden uit Israël en is vanmiddag reisleader. Tijd: 14.30 uur in de Pelgrimskerk.



Vr/ 03-08

Groen, duurzaam, we gooien niks weg

Zomermaaltijd in de tuin van de Pelgrimskerk. Kom verkleed als boer/ boerin /bloemenmeisje/ tuinman/ boswachter/ imker/ bioloog/ herder of iets anders. We zingen tussendoor over groen/natuur: 'In 't groene dal', 'Op de grote stille heide...' Aan het eind is er de 'We gooien niks weg-verrassingstafel'. Kosten € 8,00 voor de maaltijd en een drankje. Inloop vanaf 16.30 uur. Opgeven uiterlijk woensdag 1 augustus bij Irene of Janny.



Ma/ 06-08

Lezing: Het kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar is in de rooms-katholieke traditie op een bijzondere wijze gestructureerd. Er zijn twee kringen rond de grote feestdagen Kerstmis en Pasen, de liturgisch sterke tijden. Daarnaast is er de zomerkring en de herfstkring rondt de jaarcyclus af. Velen hebben vragen over het kerkelijk jaar, de liturgische kleuren, de rang van de dagen, etcetera. Pastor Ph. Kint geeft een inleiding en gaat in op allerlei vragen over het kerkelijk jaar. Tijd: 14.00 uur in de achterzaal van De Goede Herder.



Do/ 16-08

Botanische tuin met muziek

Wij ontmoeten elkaar om 10.30 uur tussen de bloemen, met koffie/thee in de tuin aan de Van der Boechorststraat 8, achter het VUmc. We bekijken de tuin (plantjes kopen?) en tegen half één zoeken we een plekje bij het openluchtconcertje (half uur). Bij regen gebeurt dit alles in de kas. Kosten: koffie/thee € 1, broodje € 2. Opgeven voor 12 augustus bij Wil of Irene.



Ma/ 27-08

Ons voedsel, hoe zit dat?

Bezoek aan de Yakult-fabriek in Almere. In 1935 bracht de wetenschapper dr. Minoru Shirota de eerste flesjes Yakult in Japan op de markt. Sinds 1994 worden ze in Europa geproduceerd, in Almere. Een diëtiste vertelt alles over het product. De rondleiding duurt negentig minuten. Kosten: trein en bus. Verzamelen om 11.15 uur bij de infobalie op Station Zuid. De treinreis duurt dertig minuten, daarna een kwartier met de bus. Opgeven voor 17 augustus bij Janny of Irene.



Ma/ 10-09

Film: The Intern

Ben Whittaker (De Niro), een 70-jarige weduwnaar, komt erachter dat het pensioen niet voldoet aan zijn verwachtingen. Hij ziet kans om weer aan de slag te gaan. Als senior-stagiair bij een modewebsite bewijst hij zich als waardevol lid van het team. Er ontstaat een hechte band tussen hem en Jules Ostin (Hathaway), de l Deze komedie-drama is geregisseerd door Nancy Meyers en uitgebracht in 2015. Tijd: 19.30 uur in De Goede Herder.

Agenda

De volgende afkortingen zijn gebruikt:

G = De Goede Herder

P = Pelgrimskerk

juni	ma	18	19.30	G	Film, Seven Pounds
	di	19	14.00	P	Kring ds. De Vries
	vr	22	09.30		Infobalie Station Zuid, Grote Kerk Alkmaar
juli	di	03	14.30	P	Zingen van de schepping
	vr	06	17.30	P	Maaltijd Amstelpark
	di	10	10.00	G	Viering
	do	12	16.00	G	Het Woord spreekt
	wo	18	10.00		Metro 51, Station Zuid, Joods Historisch Museum
	di	24	14.00	P	Kring ds. De Vries
	do	26	14.30	P	Heilige plaatsen in Israël
augustus	vr	03	18.00	P	Zomermaaltijd
	ma	06	14.00	G	Het kerkelijk jaar
	di	07	10.00	G	Viering
	di	07	14.00	P	Kring ds. De Vries
	do	09	16.00	G	Het Woord spreekt
	do	16	10.30		Botanische tuin
	di	21	14.00	P	Kring ds. De Vries
	ma	27	11.15		Info Station Zuid, Yakult
september	vr	07	17.30	P	Maaltijd Amsterdamse Bos
	ma	10	19.30	G	Film, The Intern
	di	11	10.00	G	Viering
	do	13	20.00	G	Het Woord spreekt

**Let u vooral ook op de aankondigingen
op de website en in de liturgie!**

Contactgegevens

Telefoonnummers Pastor Phil Kint tel. 642 08 43
Wil Kruijswijk tel. 642 77 03
Irene Hillers tel. 642 82 43
Janny Schuijt tel. 644 10 65

Mailadressen Ds. Harmen de Vries hudevries@xs4all.nl
Wil Kruijswijk wilkru@xs4all.nl
Janny Schuijt janny.schuijt@upcmail.nl

Websites www.pelgrimskerk.nu
www.goedeherderamsterdam.nl

Kerken Pelgrimskerk
Van Boshuizenstraat 560
1082 BA Amsterdam
tel. 642 4995

De Goede Herder
Van Boshuizenstraat 420
1082 BA Amsterdam
tel. 642 0843



**Meer informatie en actuele berichten
vindt u op www.pelgrimskerk.nu**